

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mynheer

AUGUST VAN BEVER,

weduwnaar van Mevrouw

FLORENCE DE MEYER.

geboren te Oosterzele, de 25 Juli 1865 en aldaar
godvruchtig overleden, de 12 Mei 1950.

Voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk

Hij is inderdaad steeds een opgeruimd en gelukkig man geweest. Stoere en fiere landbouwer, voelde hij zich als een koning op zijn velden, welke hij met onvermoeibare kracht tot vruchtbaarheid dwong.

Zijn gezond en scherp verstand, door vast geloof verlicht, begreep de ware zin van 't leven. Werken aanzag hij niet als een last maar als een waardige plicht, waardoor hij zijn levenstaak vervulde: zijn gezin onthouden, zijn kinderen christelik opvoeden.

Hij begreep zo goed dat niemand op aarde komt om hier te blijven en daarom leerde hij en vooral toonde hij door eigen voorbeeld dat een mens voor God moet leven.

Hiervan diep overtuigd, kon hij met des te meer geduld de kruisen dragen die hem niet gespaard bleven

In zijn ouden dag werd hij voortdurend gekweld door een pijnlijke kwaal en toch bleef hij de moedige, sterke man die nooit kloeg.

Met gelaten onderwerping aanvaardde hij de dood uit Gods hand als de overgang tot het leven.

Mijn duurzame Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, in Uw midden ben ik veel jaren echt gelukkig geweest. Evenmin als ik moeder zaliger hebt Gij uw liefde en toewijding gemeten, ik dank U voor Uw grenzeloze bezorgdheid. Blijft mij nu in Uw gebeden verder biistaan.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U

300 d. afl.

Mijnheer en Mevrouw Jules DE BLOCK-VAN BEVER en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Albert SCHELSTRAETE-VAN BEVER ;
Mijnheer en Mevrouw Jules VAN BEVER-DE MULDER en Zoon ;
Mejuffier Anna VAN BEVER ;
Mevrouw Weduwe Jozef VAN BEVER-VAN BEVER ;
Mijnheer en Mevrouw André SCHOUPE-VAN BEVER en Kinderen ;

De Familie VAN BEVER,
De Familie DE MEYER,
De Familie MATTHYS,
De Familie VAN DE VELDE,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.