



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Aloïs VAN BEVER

echtgenoot van Mevrouw Maria MEERMAN

geboren te Godveerdegem op 2 mei 1907 en
plots van ons heengegaan op 22 maart 1990
in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Maria MEERMAN

Michel en Georgette VAN BEVER-RIBBENS,
kinderen en kleinkinderen

André en Godelieve RIBBENS-VAN BEVER en
kinderen

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

Twee en een half jaar geleden was er een grote vreugde om het gouden huwelijksjubileum van Maria en Aloïs. Het geluk en de dank van die dag mogen we nu niet vergeten en komen onze droefheid milderden. Aan weinigen is het gegeven zo lang samen te mogen zijn, en voor mekaar een steun en bron van geluk te wezen. Aloïs was een sterk man die hard gewerkt heeft. Zijn dienstvaardigheid heeft hem velen tot vriend gemaakt.

Het hart dat zo van zijn gezin hield, dat zoveel geklopt heeft tot geluk van velen is nu plots stilgevallen.

Als christenen weten we echter dat hij toch nog verder leeft, weliswaar op een andere wijze maar toch even zorgend en binnend. Indien nog iets hem de toegang tot Gods nabijheid zou beletten, bidden we de Heer dat Hij al het goeds uit zijn leven zou in herinnering nemen en Aloïs het eeuwig geluk zou geven.

Heer, laat het voor hem echt Pasen en Hemeltocht worden.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem