

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ALIXE, MARIE VAN BEVER,

echtgenote van Mijnheer

LEONCE VAN WIJNSBERGE,

geboren te Oosterzele, de 25 november 1890
en er godvruchtig overleden de 3 maart 1960,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De dierbare overledene was door iedereen geacht, want doorheen haar levensweg heeft ze getoond te zijn een vrouw van geloof, een trouwe echtgenote en goede huismoeder, die voor haar kinderen 'n voorbeeld en een steun geweest is.

Haar langdurige ziekte heeft ze met uitnemende onderworpenheid aan Gods H. Wil gedragen. Gelaten, berustend, ja moedig heeft ze de smarten van haar ziek-zijn gedragen, en was uiterst verduelig in haar laatste en zó pijnlijke levensdagen. De goede God zal haar zeker in de hemel hiervoor rijkelijk belonen.

Duurbare echtgenoot, blij trouw aan uw vertrouwen in de goddelijke Voorzienigheid, aan de liefde waarmee we samen ons huisgezin hebben opgebouwd. Wees sterk; weldra zien we elkander voor eeuwig terug.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, Gij treurt omdat gij mij niet meer in uw midden ziet. Ik ben niet van U weggenomen, ik blijf met u verbonden en U gedenken in de Hemel. Bidt ook voor mij.

Familieleden, weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mijnheer Leonce VAN WIJNSBERGE ;

Mijnheer en Mevrouw Jules VAN DE VIJVER-VAN WIJNSBERGE en
Kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Edgard VAN WIJNSBERGE-VAN DEN BERGHE
en Kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Aimé VAN WIJNSBERGE-VAN EESBEECK en
Kinderen ;

De familie VAN BEVER ;

De familie VAN WIJNSBERGE ;

De familie HANSENS ;

De familie REMUE,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.