

Zalig de mens dien God bereid vindt, wanneer Hij hem rekening komt vragen.



Gedenk in uw gebeden de ziel van  
MIJNHEER  
**Petrus-Jozef VANBELLINGEN**

Echtgenoot van Mevrouw  
Mathilde REYGAERTS

geboren te Vollezele op 17 Juli 1882 en er schielijk  
overleden op 28 Mei 1952.

De wet op deze aarde is te sterven, maar het is onbekend hoe, en wanneer wij zullen sterven, De dood komt als een dief in de nacht.

O God aan wien het eigen is altijd mededogend te zijn en te sparen. Wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Jozef, aan wie gij heden bevoelen hebt van deze aarde te scheiden : lever hem niet over in de handen van den vijand, vergeet hem niet voor eeuwig, maar gebied dat uwe heilige Engelen hem opnemen en naar het Vaderland des paradijzes geleiden, opdat hij, die in U vertrouwd en geloofd heeft de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde moge bezitten, Door Christus onzen Heer.

Welbeminde Echtgenote, mijn plotseling afsterven moet u diep treffen. Hebt dank voor al wat gij voor mij deed. Gedenk mij elken dag in uw gebeden.

Vaarwel beste familieleden, ik heb u allen zo teeder lief gehad. Blijft verenigd onder elkander en blijft mij steeds indachtig.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

Drukker - koster A. Batjoens-Lekim, Vollezele.

*Mevrouw Jozef Vanbellingen geboren Mathilde Reygaerts,  
De familiën Vanbellingen, Reygaerts, Menschaert en Verhassel*

*danken U van harte voor de blijken  
van deelneming in rouw en gebed.*