



*Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.*

In vroom gebed gedenken wij de ziel van

Josephine-Philomena

**VAN BELLINGEN**

weduwe van

Cyrille PLETINCKX

geboren te Pollare, op 8 mei 1898, en  
door de Almachtige tot het eeuwig leven opgeroepen  
te Ninove, op 7 januari 1969,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken  
en de Pauselijke Zegen.

—

God sprak tot de mens, na de zondeval : „In het  
zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten,  
totdat ge terugkeert tot de grond, waaruit ge  
genomen zijt, want ge zijt stof, en tot stof keert  
ge terug.” (Boek van de Schepping 3, 19)

**Heer, wij danken U :**

- om de zorgzame behartiging die moeder steeds  
voor haar gezin heeft betoond;
- om de toewijding dat zij aan ieder van ons dag  
in dag uit heeft geschonken;
- om de bekommernis dat zij ons rondom haar  
geschaard wilde bewaren in hartelijke liefdeband.

**Heer, wij bidden U :**

- dat wij haar wens en streven zouden voortdragen  
volgens de boodschap die Gods zoon door Zijn  
geboorte te Betlehem bracht : vrede en liefde  
onder alle mensen;

- dat wij onze taak zouden vervullen in die zin,  
dat al ons doen en handelen kan gezegd  
worden;
- dat moeder de eeuwige rust moge genieten in  
uw eeuwige vrede en wij na een welbesteed  
leven haar mogen vervoegen.

Goedheid en liefde straalt uit naar buiten. Door  
goed te zijn voor de evenmens worden wij Gods  
goedheid waardig. Aardse goederen blijven op  
aarde. Naar de eeuwigheid, naar God moet men  
een schat van geestelijke goederen meedragen.



De families VAN BELLINGEN,  
PLETINCKX,  
GROENINCKX en  
DE DONCKER

*danken U voor Uw gebeden en meeleven.*