

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.  
BID VOOR † DE ZIEL  
van Mijnheer

## REMI VAN BELLE

Echtgenoot van Mevrouw  
CLEMENTINE ES

geboren te Idegem de 17 April 1874  
overleden te Overboelare de 23 Dec. 1950  
voorzien van de H.H.Sakramenten der stervenden

Zijn rechtschapen hart, zijn eenvoudige deugd, maakten hem aangenaam bij God en bij de mensen : zijn nagedachtenis zal in ere blijven.

De duurzame afgestorvene was 'n deugdzzaam en vriendelijk man, rechtzinnig van hart en werkzaam van 's morgens tot 's nachts als niet een !

O Maria, Gij waart mijn troost in mijn droefheid, mijn toevlucht in de nood, de zoete hoop mijner zaligheid.

Lieve echtgenote en beminde kinderen, gij weet hoe lief ik u allen had. Dank voor de zorgen en toewijding mij tijdens ons jaren samenzijn toegediend. Blijft allen gelukkig samen en denkt aan mij in uw gebed

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.  
(300 d. afl.)

Een milde troost waren ons Uw bliken van innige deelneming bij het afsterven van Hem die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën Van Belle, Es en Vander Linden.