



BLIJVENDE HERINNERING  
AAN

MEVROUW  
**Maria VAN BELLE**

weduwe van de heer Aril JOURET

geboren te Viane op 29 september 1914  
en onverwacht overleden in het ziekenhuis  
'Institut des Deux Alice' te Ukkel op  
17 april 1996, gesterkt door het  
H. Sakrament der Zieken.

~ ~ ~

De families

VAN BELLE, JOURET,  
COOLS en DEREUVE,

danken U voor uw aanwezigheid  
en blijken van deelneming in hun rouw.

Ons moeder,  
was een moeder uit de duizend.  
Een kranige vrouw vol levenslust tot op de  
laatste dag.  
Werken maakte haar niet moe; en de zorg  
voor kinderen en de bezorgdheid voor  
kleinkinderen en achterkleinkinderen  
deden haar leven.  
Vanzelfsprekend was ze een hulp voor  
iedereen, ook tot op de laatste dag.  
Van sterven was geen sprake, daarom dat  
haar dood ons zo verrastte.  
Toch is haar gebed verhoord : in de slaap  
te mogen sterven.  
Wij staan plotseling voor een grote leegte,  
maar vol goede herinneringen en daarvan  
zullen we midden ons verdriet verder leven  
zoals moeder ons heeft voorgeleefd.  
Lieve moeder, één grote dank voor heel je  
leven ons gegeven.  
Moge de Heer je het eeuwig leven geven,  
en een welverdiende rust.