

"Heer, Uw wil geschiede"



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARCELLA VAN BELLE

ECHTGENOTE VAN DE HEER

Leopold-Albert Meert

geboren te Nederboelare op 13 november
1910 en overleden te Geraardsbergen op 20
november 1973, voorzien van het H. Oliesel
"in extremis".

Onverwachts en veel te vroeg werd een
goede en ijverige vrouw uit het leven ge-
rukt terwijl zij zelf nog rekende op vele,
met arbeid gevulde dagen. Haar gelaat en
haar steeds bezige handen zijn thans tot
eeuwige rust gekomen.

Gij hebt ons, o Heer, het dierbaarste ont-
nomen wat wij op aarde bezitten, onze goede
echtgenote en moeder.

Zij was een dankbaar mens, die gewaar-
deerd heeft, van de kleinste blijken van
vriendschap tot de grootste zorgen die zij
mocht ondervinden van haar dierbare naast-
bestaanden aan wie zij heel haar hart had
geschonken.

Mijn geliefde echtgenoot en mijn beminde
kinderen, ik verlaat u allen met tegenzin. Ik
dank u voor de grote genegenheid en de
bekommernis waarmede gij mij altijd hebt
omringd en de vele blijken van wederkerige
liefde tijdens mijn leven. Beminde bloedver-
wanten, blijft met elkaar verenigd en moge
mijn gedachtenis voor altijd in uwe harten
bewaard blijven.

Vaarwel, mijn talrijke vrienden en ken-
nissen.

De Families :

VAN BELLE,
MEERT,
NICOLAS,
MEGANCK ;

danken voor uw blijken van
medevoelen in de pijnlijke
rouw die hun trof.

Druk. L. Dyon, Geraardsbergen