

"Gedenk mens dat gij van stof en as zijt
en tot stof der aarde zult wederkeren."

(Gebed bij het askruisje)

~~~~

MET ALLE GENEGENHEID BLIJVEN  
WIJ DENKEN AAN



DE HEER  
Marcel VAN BELLE

echtgenoot van Mevrouw  
Marie-José D'HAUWER

geboren te Zandbergen op  
18 september 1922 en thuis plotseling  
overleden op 18 maart 1995.

~~~~

We nemen afscheid van een goede
echtgenoot en vader, familieid en vriend.
We voelen droefheid in ons hart omdat het leven
van Marcel plots is stligevalien. We hadden nog
heel wat verwachtingen en plannen.

Nog maar juist had hij gezegd zijn vrouw een
hand te zullen toesteken in de keuken, maar
eerst ging hij nog eens buiten bij zijn dieren. Daar
is hij gestorven, in een ogenblik, zoals een zachte
bries even langs de kleren veegt.

Zandbergen, 25 maart 1995.

Hij keek hoopvol uit naar het vormsel van zijn
kleinzoon en het huwelijk van zijn kleindochter. Zij
waren zijn lievelingen, want grootouders zien zich
verder leven in hun kleinkinderen. Zoals hij om
hen bezorgd was, zo was hij dat ook voor vrouw
en kinderen, voor de goede gang van zaken in
gezin en familie.

Marcel had vreugde in zijn werk. Wat hij deed,
was gedragen door overtuiging. Als hij aan iets
begon, moest het goed gedaan zijn. Zijn
hartproblemen hebben hem verplicht het wat
rustiger te doen, maar ook als het moeilijk ging,
wist hij door te zetten, liever dan het te laten
merken.

Met Marie-José, zijn echtgenote, had hij een fijne
huwelijksband. Meer dan 51 jaar mochten zij
samen zijn, in goede en kwade dagen, in ziekte
en gezondheid. Samen gingen zij op weg, de
weg van dankbaarheid en inzet, zich aan
mekaar delend en gevend, waarvan het gezin
en de vrienden konden genieten.

Op de meeste begrafenissen was Marcel
aanwezig in de kerk. Hij kwam van de
Zandbergenaren afscheid nemen. Het is
passend dat wij ook dit gebaar als een goede
herinnering meedragen, nu hij ons een stap voor
is naar de Heer toe. Mag ons gebed ons nu
dragen naar de eeuwige vreugde bij God.

~~~~

De families  
VAN BELLE, D'HAUWER, CAEYMAN en PERREMAN,  
danken U voor uw gebed en blijken van  
medeleven.

---

Begrafenissen - funerarium Van den Driessche,  
Geraardsbergen, tel. : (054) 41 28 50.