

*Maar de herinnering is warm  
want sterft een mens,  
gedachtenis blijft leven in ons, altijd!*



Vroom aandenken aan

Mevrouw  
**Jeanne VAN BELLE**  
weduwe van de Heer  
**Gustaaf VANBOTERDAEL**

zij werd geboren te Viane op 19 september 1911  
en is godvruchtig in het O.L.Vrouwziekenhuis te  
Geraardsbergen overleden op 28 december 1999,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

---

De families:

VAN BELLE - VANBOTERDAEL  
DE MECHELEER - LEQUEUX  
danken U voor uw deelneming en gebed.

Dag na dag  
van de morgen tot de avond  
in eenvoud en werkzaamheid  
heeft zij goed geleefd.  
Met in het besef dat in de kleine dingen  
van elke dag  
Gods geschenk van het leven lag.  
Dankbaar om het leven  
heeft zij vol zorg geleefd  
voor haar echtgenoot en kinderen.  
Trouw en bekwaam in het werk  
en minzaam in de vriendschap.  
Zo heeft zij ook moedig eigen leed gedragen.  
Moge zij nu Gods goedheid ontvangen  
in de beloning van het eeuwig leven.

*Dat zij ruste in vrede.*

Viane, 3 januari 2000