

TEDERE HERINNERING AAN



Ingrid VANBELLE

geboren te Kleve (BRD) op 1 december 1966
en na een kort verblijf in het U.Z. te Gent
godvruchtig overleden op 2 september 1992,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Bejaardenhelpster in Rusthuis «De Meerspoort»
te Oudenaarde.

De namis zal plaatshebben op vrijdag 9 oktober 1992
om 19 uur in de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde.

Willy en Véronique VANBELLE - JOURQUIN,
Ann VANBELLE en dochter Delphine,
Frank en Chantal VANBELLE - DEZEUTTER,
Marie-Louise VANBELLE (†) - BONTE,
De families VANBELLE en JOURQUIN,

danken van harte allen
die met ons afscheid namen en door hun aanwezigheid
een troost voor ons betekenden.

Dag Ingrid,

Wij blijven nog je lachen horen.
De echo van je laatste groet
gaat nimmer in ons hart verloren,
de nagalm van je blij gemoed.

Wij hebben moeite om te bidden
maar willen vragen: jij bent Thuis,
blijf toch wonen in ons midden
en langzaam vullen 't lege huis.

We hielden zoveel van je!
Wij zorgen verder voor alles wat je dierbaar was.

Lieve ouders,
Jaren van zorgen doch ook de diepe vreugden van
het samenzijn, vlogen snel voorbij. Dank je voor alle
mooie momenten. Mogen deze je een troost zijn.

Lieve broer, zus en schoonzus,
Denk soms eens aan je jonge zus die ik nog zo
gaarne wat gebleven was.

Delphine,
Je bent een fijn kind. Tante hield zoveel van je...

Beste familie,
Er waren aangename ogenblikken samen. Moge God
jullie sterken in het verdere leven.

Vrienden, collega's, dokters en verplegenden,
Bij velen vond ik een uitlaat voor hoop, vreugde of
vrees. Dank U voor die momenten van aandacht. Ver-
geet dit niet doch ik herhaal: 'Tomorrow, there will
be a new sunshine'.

Heer, laat haar delen in de eeuwige vreugde.



*Kijk in mijn ogen
en je zult zien
wat je voor mij betekende.
Zoek in je hart
zoek in je ziel,
En wanneer je me daar vindt,
zul je niet meer verder treuren.*

Begrafenissen D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde