

*Ieder afscheid hier op aarde
is alleen een afspraak voor de eeuwigheid
(Lacordaire)*



Gedenken wij gelovig en dankbaar

M E V R O U W

GEORGETTE VAN BELLE

echtgenote van de Heer

AUGUSTIN VAN DEN DRIESSCHEN,

geboren te Nederboelare op 26 april 1920
en godvruchtig overleden in het U.Z. van
Gent op 20 november 1987, gesterkt door
de genademiddelen van de H. Kerk.

De families

VAN BELLE, VAN DEN DRIESSCHEN,
NICOLAS en HOEBEKE

*danken U voor de blikken van kristelijk
medeleven, uw vroom gebed
en uw aanwezigheid.*

Begrav. Collier-De Taeye, Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00

De Heer heeft haar de laatste jaren pijnlijke beproevingen overgezonden en haar wankele gezondheid is zeker het gevolg van het verlies van haar zoon : zij leed in stilte en gelatenheid, gezuiverd door het lijden, leefde zij in deugd.

Wij hadden haar nog zo nodig. De mens wikt en God beschikt. Dit haastige afsterven doet ons stil worden. Wat is het mensenleven toch maar : slechts een rook.

Mijn beste man, met wie ik zovele jaren wel en wee heb mogen delen en u mijn kinderen en kleinkinderen : al die jaren heb ik samen met u en voor u geleefd, gewerkt en gebeden. Steunt uw goede vader en volgt in uw leven steeds mijn voorbeeld na.

Beste familieleden, vrienden en buren en allen die de Heer op mijn weg heeft geplaatst, heb dank voor uw genegenheid en goedheid, bidt voor mij. Eens zijn wij allen weer samen bij de goede God en Heer.

H. Jozef, patroon van de goede dood
bid voor ons.

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke, (054) 41 28 66