

"Het geluk bleef verre van mij...

Toch prent ik mij in:
ik behoor aan de Heer,
Hij blijft mijn hoop".

Jerem. 3, 17, 24.



Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig geluk bij God onze Vader

D E H E E R

EMIEL VAN BELLE

zoon van

GEORGES (†) en MARIA LIMBOURG,

hij werd geboren te Viane op 26 december 1930 en tot zijn Schepper teruggeroepen te Geraardsbergen (Stedelijk Ziekenhuis) op 3 mei 1983;
voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken.



De families VAN BELLE,
LIMBOURG

danken U voor de blijken van kristelijk medeleven in hun rouw en uw aanwezigheid.

Heer Jezus,
van U staat geschreven dat U geleden hebt zonder schreeuwen of klagen,
"zoals een lam dat ter slachting wordt geleid."

Zo heeft ook deze overledene na jarenlange strijd en loutering, rustig en berustend zijn ziek-zijn aanvaard.
Hij stelde het goed, zij hij telkens weer. Doch de laatste maanden waren meer dan gewoon ziek zijn:
het was een dagelijkse marteling door beweegloosheid, pijn, ademnood. Ook dan nog "ging het goed".

Heer God,
laat deze man, die in geloof zijn kruis het Uwe heeft achterna gedragen, nu ook delen in de eeuwige paasvreugde.

Schenk troost en sterkte aan zijn moeder, die hem zo lang en liefdevol heeft verzorgd; aan de velen, familieleden en andere, die door een bezoekje, een hartelijk woord, opbeuring brachten en verstrooiing.

Moge Uw goedheid en begrip groeien bij het verplegend personeel op wie hij zoveel beroep moest doen.

Moget Gij, barmhartige God,
voor altijd zijn geluk uitmaken. Amen.

begraveniso. Langendries - drukkerij de nayer, moerbeke