

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Zoé VAN AUDENHOVE

Lid der Kristelijke Bond der Gepensioneerden

**echtgenote van de Heer
Richard DE CNIJF**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 14 september 1908 en godvruchtig overleden te Leefdaal op 13 december 1981.

De families VAN AUDENHOVE,
DE CNIJF, VAN HOEBEKE en
VAN den BERGHE,

danken U van harte voor uw gebeden
en uw blijken
van kristelijke deelneming.

Onze grote troost is haar goed voorbeeld en haar diep en levend geloof. Zij stierf geheel met Gods Wil verzoend, na een leven van godsvrucht en heiligheid, liefde en goedheid voor echtgenoot en kinderen. (H. Aug. Bel 9)

Met bewonderenswaardige blijheid droeg zij de zorg voor haar man, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Het was haar grootste geluk om anderen blij te maken, — daarom heeft God haar nu voor eeuwig blij gemaakt.

Funerarium S. Vangrunderbeek, t. 02/731 26 66