

Heer, wij geven U zonder morren
maar met een hart vol droefheid,
de ziel terug van uw dienaar
Mijnheer

Valère - Alfons Van Audenhove

echtgenoot van Mevrouw

Margriet Rokegem

Geboren te St.-Maria-Lierde, de 29 september 1909,
en er het eeuwige leven ingegaan op 11 juni 1966,
in het uiterste gezalfd met de H. Olie.

Alweer heeft de dood plotseling een goede
en kristene huisvader aan de liefde der zijnen
ontrukt. Alweer staan wij voor het mysterie
van leven en dood. Dit plotse heengaan
doet ons nadenken : Weest ook gij bereid
want gij kent dag noch uur.

Hij was een man van eer en plicht, een zorg-
zame echtgenoot en voorbeeldige vader.
Zijn kinderen bracht hij op volgens zijn
eigen kristelijke overtuiging. Zijn enige
bekommernis was ze te zien opgroeien en
wandelen op de weg der gerechtigheid. Ook
familieleden en geburen achtten hem om zijn
eenvoudige omgang en rondborstig karakter.

Bemide echtgenote, ik dank u om alles wat
we voor mekaar mochten betekenen. Zoek
uw troost in het gebed en de liefdevolle zorgen
voor de kinderen die het nog zo nodig hebben.

Dierbare kinderen, ontvangt mijn vaderlijke
zegen: hij brenge u voorspoed en geluk.
Bemint elkander en weest een steun voor
moeder.

Familieleden en vrienden, in het leven had
ik zoveel aan u. Mocht ook gij van mij iets
meedragen. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Maria, koningin van de hemel, bid voor ons.



De families VAN AUDENHOVE,
ROKEGEM,
OTTE,
HOLDERBEKE,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde