

*Heer, bewaar mijn hart in vrede bij U. Ps 131*



Uitnodiging tot gebed voor

DE HEER

**Valère VAN AUDENHOVE**

echtgenoot van Julia VAN CAUWENBERGHE

geboren te Roborst op 20 september 1919  
en zacht overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 3 november 1996,  
bewust gezalfd met het  
sakrament der zieken.

De families :

**VAN AUDENHOVE - VERMASEN**  
**VAN DER HAEGEN - VAN CAUWEN-**  
**BERGHE - VERBEURGT**  
danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis : zaterdag 23 november 1996 om 18 uur.

God, een hoogmoedig hart  
verdraagt Gij niet,  
maar Gij vraagt eenvoud en trouw.  
Houd ons voor ogen dat Gij  
de Vader zijt van alle mensen  
en dat Gij liefhebt diegenen  
die U in waarheid dienen.  
(Openingsgebed 31e zondag)

Vol vertrouwen mogen wij nu, Vader,  
Valère in uw genadige handen leggen.  
In een kroostrijk landbouwersgezin  
was er destijds geen gelegenheid  
om het verstand in studie te valoriseren  
en noeste arbeid voor hof en gezin  
kreeg voorrang op de andere gaven.  
Zijn goed hart en zijn dienstwilligheid  
maakten hem geliefd bij iedereen.  
Zelfs toen de ziekte hem verzwakte  
bleef hij, hoe moeilijk het ook ging,  
's zondags naar de kerk komen,  
een voorbeeld voor velen van ons.

Geef hem, Heer God, nu de rust  
en het loon der gerechten bij U,  
samen met de velen die hem voorgingen  
met het teken van het geloof.