

Heer, herinner U de naam van hem die gestorven is.



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

René, Marcel VAN AUDENHOVE

zoon van Omer en van Floride VAN DAMME

geboren te St.-Maria-Lierde op 6 juli 1926 en godvruchtig overleden in het Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth te Zottegem op 27 mei 1990, nadat hij de Pauselijke zegen en de Ziekenzaling ontvingen had.

De families

VAN AUDENHOVE en VAN DAMME,

danken U voor uw christelijke blijken van medevoelen en voor uw gebeden.

Een man met een hart voor mens, dier en voor al wat God geschapen heeft, is heengegaan. Dankbaar om een groet was hij vriendelijk voor zijn evenmens. Jarenlang betekende hij voor zijn oude moeder "een zoon in huis", haar omringend met kinderlijke genegenheid.

Haar dood was voor hem een zware beproeving en een grote verandering in zijn leven. Maar nog meer dan vroeger ging hij toen zijn tijd gaan besteden aan het verzorgen en bewonderen van zijn talrijke soorten vogels. En onder die soorten toonde hij zeer veel belangstelling voor het symbool en het teken van de vrede: de duif. Hij was immers een grote duivenliefhebber en zijn duiven-spel maakte hem vele mensen tot vrienden. Zelfs in de laatste week voor zijn dood liet hij zijn troeteldiertjes nog deel nemen aan een vlucht. Steeds heeft hij gewoond in een omgeving vol natuur, waarvoor hij in bewondering kon staan en waarachter hij ook God zag, in Wie hij diep geloofde.

Dierbare familieleden, ik bedank u allen om uw begaanzijn met mij, om uw bezorgdheid. Vooral dank ik het gezin waarin ik mijn laatste levensjaren mocht doorbrengen en waarin ik werd opgenomen en aanvaard als een gezinslid.

God, het leven van deze mens verliep in eenvoud en rustig geloof. Schenk nu rust aan hem die zachtmoedig was van karakter en geef hem in Uw Vaderhuis een plaats die Uw Zoon Jezus ons allen beloofd heeft.