

" Zij bleef een schone vrouw
tot in haar hoge jaren.
Haar moederhart bleef blij en trouw
een diep geloof bewaren."

MEVROUW

Rachel VAN AUDENHOVE

weduwe van

de Heer Cyriel DE SMET

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 18 januari
1903 en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 7 november 1993, gesterkt door de laatste
HH. Sacramenten.

Haar lange levensweg is nu voltooid,
negentig jaar !

Een zegen van de Heer voor haar
en ook voor ons die haar zo lang
in ons midden mochten houden.

In de weemoed om haar heengaan
is ons hart vervuld van zoveel dankbaarheid.

Wij herinneren ons, wat moeder voor ons deed
in lang voorbije jaren,
al de liefde van haar moederhart,
haar naastigheid en werkzaamheid
met vaardige en bekwame hand,
de stille toewijding aan haar gezin,
haar eenvoud, en haar grote vriendelijkheid.

En hoe gelukkig zij is geweest
in die langdurige rustige levensavond,
in goede gezondheid.
Zelfs nog dienstbaar zoveel ze kon,
blij ook om zoveel goede zorgen,

en om de geborgenheid in de huiskring,
waar zij haar eigen, vertrouwde plaats had,
omringd door de liefdevolle genegenheid
van kinderen, klein en achterkleinkinderen

tot op de laatste dag . . .
tot in haar stervensuur . . .

Dit is haar vreugde en haar troost geweest.

Wij mogen genadig geloven, o God,
dat Gij dit eenvoudige, mooie leven
in **Eeuwigheid** zult zegenen en bewaren.

Remi en Ghislaine DE BO - DE SMET,
haar kinderen ;

Antoine en Martine DE BO -
VANDERPLANCKEN en kinderen,
Jean-Paul en Antoinette DE BECKER - DE BO
en kinderen,

Paul en Ginette DEPAEPE - DE BO en kinderen,
Christian DE BO,
Marinette DE BO en Pascal WILLEM,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families VAN AUDENHOVE,
VANDERSTICHELEN, DE SMET
en VANDERHAEGHEN.

**BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

NAMIS op zondag 5 december 1993 om 9 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft ☎ 31.33.21