

Mijn Jezus barmhartigheid!



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Paula VAN AUDENHOVE

echtgenote van de Heer

Gaston TORREKENS

geboren te Roborst, de 29 april 1928 en schielijk overleden
te St.-Denijs-Boekel, de 28 februari 1966

gesterkt door het H. Sakrament der zieken in extremis.

Lid van de bond van het H. Hart.

Het leven van de mens ligt in Gods handen.

Als het gras zijn de dagen der mensen,
Ze bloeien als een bloem op het veld,
waait er een wind overheen, ze is weg
en men weet niet meer, waar ze stond.

Ps. 103

Nog zo jong moeten we van Moeder afscheid nemen.
Haar afwezigheid zal bij ons een onvervangbare leemte
teweegbrengen; maar wij vinden onze troost in de woor-
den van de Heer: „Komt allen tot mij, die belast en
beladen zijt, en ik zal U verkwikken”.

Heer, veel goed heeft ze gedurende haar leven gedaan.
in godsvrucht, werk en zorg voor haar huisgezin, neem
Gij in Uwe Barmhartigheid haar op in het eeuwig
leven.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Uitg. A. Schietecatte, koster, St.-Blasius Boekel.

Heer Gaston TORREKENS;

Jonge heer Marcel TORREKENS;

Jonge juffer Carine TORREKENS;

Mevrouw de Weduwe Victor VAN AUDENHOVE-SCHEPENS,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Mevrouw de Weduwe Arthur TORREKENS-VAN OVERMEIRE,
kinderen en kleinkind;

De familiën VAN AUDENHOVE, TORREKENS, SCHEPENS,
VERMASEN, VAN DER HAEGEN en VAN OVERMEIRE,

danken U van harte voor uw gebeden en blijken
van deelneming, betoond in deze rouw.