

« En 't éne woord dat de mens vergeet
Is dit : dat de dood pas leven heet. »

(F. Mistral)



IN VREDE DE HEER

Omer-Joseph Van Audenhove

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Florida VAN DAMME,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 28 augustus
1899 en er godvruchtig overleden op
17 augustus 1971, voorzien van de HH. Sa-
kramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

« O Heer, wie mag uw gast zijn in Uw tent ?
Wie mag er wonen op Uw heiligen berg ?
Hij die onberispelijk is van wandel,
En van rechtschapen gedrag. » (Ps. 15)

De dierbare overledene was een stille en
goedhartige, een werkzame en sobere, een
voorbeeldig en braaf man ; een zielsgelukkige
en in goede echtgenoot. Hij was een kristen
van het zuiverste gehalte. Zijn geloof was
voor hem een levenskracht, een zuurdesem
die heel zijn leven doorgistte.

Mijn duurzame en geliefde echtgenote, hoe
gelukkig waren we samen ! Gij waart mijn
grote engelbewaarder, de blijde zon van mijn
leven. Uw liefde was groot en trouw, een-
voudig en standvastig. Al mijn dank gaat naar

U ! Troost U in uw geloof en bid vurig en
veel voor mij. Door het kruis naar onze
eeuwige thuis !

Bemide kinderen en kleinkinderen, fami-
lieleden en vrienden, ik dank U om uw diepe
gegenheid. De Heer zegene U. Bidt voor
mij.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families VAN AUDENHOVE, VAN DAMME,
HOEBEKE, VAN WIJMEERSCH,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel.