



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Michel VAN AUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Jeanne VAN den DOOREN

geboren te Sint-Maria-Lierde op

17 februari 1926 en godvruchtig overleden

in het A.Z. Sint Elisabeth te Zottegem

op 13 februari 2000,

gezalfd met de H. Olie in "Extremis".

Vader was moedig, positief denkend, wou nergens ruzie, leefde content. Verzweeg hij zijn verborgen kwaal? Linda vertelt over haar vader en hoe hij hield van Tim en Bram en alles voor hen deed.

Marie-Jeanne beaamt en dankt voor de bijna gouden huwelijksjaren met Michel. Hij blijft onderwerp van gesprek in alle huizen op de Watermolen, bij allen die hem kenden en waardeerden. Hij komt in elke zin ter sprake. Het is goed zo over een man van vrede te praten. Zo sterft een mens niet de tweede dood waarin hij voorgoed vergeten wordt. Hoe is hij dan gestorven? Hij las de krant en zweeg. Hij ging daarna naar de kliniek. De laatste sprankel hoop was tevergeefs.

Michel hoorde ooit de woorden die hij onthield. Hij bewaarde de tekst voor later. Voor nu? Als zelfportret? Of als raadgeving van een wijze vader? "Wil je een man worden? Leer in je jonge jaren de kunst ervan. Leer werken in de zonnebrand en s' winters in de sneeuw en kou zonder klak noch want. Leer bedaard de doorn knippen uit je zere voet. Leer niet te willen kermen als je vinger bloedt. Zeg al jong met dapper hart: ik sta ervoor, maar wat er ook gebeuren mag, ik wil en moet erdoor".

Onthou van Michel dat je positief leeft hoewel het hier over sterven gaat. Bewaar zijn levensmoed. Herinner je zijn humor en de kwinkslag waarmee hij vertellen kon. Hij heeft hard gewerkt, wegen gebaad, vloeren gelegd. In de kliniek waar hij is gestorven, gaat de chirurg nog met flinke pas op het pad dat Michel ooit zelf heeft aangelegd. Ook Michel ging ten einde toe. Hij is niet krimpand en kreukelend en stoffig gestorven. Sterven is nog iets actiefs. Al is de dood onvermijdelijk, toch overwint het lieve leven de stomme dood.

Marie-Jeanne, Linda en Andre, Tim en Tom,
danken U voor uw aanwezigheid,
uw medevoelen en uw gebed.

Namis op zaterdag 11 maart 2000 om 18 uur in de
parochiekerk Sint-Martinus te Sint-Martens-Lierde.