

Heer, Uw Wil geschiede!

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**Marie-Floride Van Audenhove**

Echtgenote van Mijnheer

**Richard De Mulder**

Geboren te St. Maria-Lierde, de 13 juni 1889, en er  
godvruchtig overleden, de 2 maart 1958.

Gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

Deze duurzame overledene is ene uit de velen, die zelfs de ouderdom van zeventig aardse jaren niet bereiken kunnen. En zelfs wanneer men hoog in jaren klimt, is het leven hier toch niets.

De weg, welke deze afgestorvene is voorgedaan, moeten ook wij allen op : ontbonden worden, om weer te keren naar onze oorsprong : God.

Zij heeft haar jarenlange sukkeling kunnen dragen in onderwerping aan Gods H. Wil, omdat ze regelmatig troost zocht in een vertrouwvol gebed en bij elk hoogtij dragen er aan hield, de Heer der Eucharistie te ontvangen.

Duurbare echtgenoot en zoon, ik dank u voor de zorgen, mij tijdens mijn ziekte betoond Gunt mij nu ook, tussen het dagelijkse werk in, een vurig gebed opdat de Heer mijn eeuwige verblijding zou mogen zijn.

Beste broeders, zusters en familie, laten we trouw verbonden blijven in het gebed om ook later elkaar eens weder te vinden in de eeuwige zaligheid.

Heer, door Uw heilig lijden, maak ons zalig.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



Uw gebed tot lafenis van de ziel van onze dierbare overledene en uw deelneming in onze droefheid hebben ons gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte :

De familiën VAN AUDENHOVE, DE MULDER,  
HOEBEKE, DE BUISSON.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.