

« Wie op U rekt, Heer, wordt nimmer beschaamd ».



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie, Elodie VAN AUDENHOVE

weduwe van de Heer Richard MARTENS,

geboren te St.-Maria-Lierde op 28 december 1891 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 23 december 1978, nadat zij de Pauzelijske Zegen en de Ziekenzalving had ontvangen.

Een mens'leven is als een rook die in de lucht verzwindt. De mens is als gras dat spoedig verdort, hij bloeit maar zo kort als een veldbloem. De storm strijkt er langs en hij is er niet meer, er blijft geen spoor van hem over. Deze vrouw, aan wie nochtans een lang leven gegeven werd, moet toch ook zeggen : « Mijn levensloop is afgebroken, opgerold als een herderstent ». Wel heeft zij in haar laatste levensjaren de broosheid van het menselijk bestaan zeer sterk gevoeld. Ziekte immers bracht haar een paar maal tot aan de rand van het graf.

Als moeder kon ze terugblikken op een verleden, waarin ze voor haar gezin gewerkt en gezorgd had. In haar levensloop is ze een gelovig mens geweest, heeft ze zichzelf en haar kinderen aan God toevertrouwd. Steeds heeft zij eraan gehouden dat haar overleden echtgenoot jaarlijks in een bijzondere eucharistieviering zou herdacht worden.

Nu moeder overleden is, bidden haar kinderen met gans de familie : « God, wij danken U omdat Gij ons deze moeder gegeven hebt. Schenk nu rust en vrede aan haar die eenvoudig van hart was. Herhaal uw uitnodiging tot verkwikking aan deze mens, die, vermoeid van de aardse taak, aanklopt aan Uw Vaderhuis. Schenk haar de vreugde van Uw Eeuwigheid. Door Kristus onze Heer ».

De families VAN AUDENHOVE, MARTENS,
HOEBEKE, BAUWENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel