

"Er leeft een God, die alles schiep
Wat zichtbaar en onzichtbaar is,
Die mij tot zijn aanschouwing riep
Uit ondoorgronbare duisternis.,,
(A. v. Duinkerken)



**BID OM VREDE VOOR DE HEER
MARCEL VAN AUDENHOVE**

echtgenoot van Mevrouw
LEA VAN NEDERVELDE

geboren te Sint-Maria-Lierde op 22 november 1927
en overleden te Gent op 24 juli 1969, voorzien
van het Sakrament der zieken en de Pauselijke
zegen.

'n Zwaar beproefde familie : 'n vader in de
kracht van zijn jaren sterft en laat zijn vrouw
met vier minderjarige kinderen achter.

Onpeilbaar mysterie van leven, lijden en ster-
ven !

Het leven is 'n komen en gaan. 'n "Gaan.,,
waarheen ?

De gelovige weet het, juist omdat hij gelooft
"in de verrijzenis en het eeuwig leven.,, (Credo)

De Heer-Jezus, God-mens heeft de dood gedood
door zijn lijden en kruis om ons deelgenoten en
erfgenamen te maken aan zijn opstanding.

Dat is de hoop zonder weerga van ons allen
die op weg zijn met geloof.

Geliefde vrouw Lea, u staat 'n harde beproe-
ving te wachten. Mogen onze vier kinderen u
en mij veel eer aandoen ! 'n Gulden raad : bidt
soms eens samen voor mij, bijzonder in de zon-
dagsmis.

Liefste kinderen, moeke zal u vertellen hoe
onvermoeid ik voor u gewerkt heb....

Eert en helpt uw goede moeder : dat is ware
dankbaarheid.

Beste broers, zusters en familie, geeft mij de
troost van uw gebed : gebeden hebben kracht.
Vaart allen wel en leeft schoon !

"Alleen dingen, waarmee ge sterven kunt,
hebben waarde om mee te leven." (P.J.F.)

Voor de blijken van genegenheid,
kristelijk medevoelen en vroom ge-
bed, danken U van harte :

De families VAN AUDENHOVE, VAN NEDER-
VELDE, VERHOEVEN en DE WANDEL.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde