

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN
aan
MEVROUW

Irma VAN AUDENHOVE

echtgenote van Mijnheer

ACHIEL VAN DEN BOSSCHE

geboren te Sinte-Maria-Lierde op 9 september
1906 en godvruchtig overleden te Ophasselt
op 8 juli 1963

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen.

“Zij vond op haar wegen geen bloemen gestrooid.” Die woorden uit 't lied mogen ook van haar gezegd worden. Haar dagen waren gevuld met werk en zorg. Maar door dit harde leven en dank zij haar groot geloof, heeft zij O. L. Heer op voortreffelijke wijze gediend.

Toen kwam - te vroeg als altijd - de verraderlijke ziekte. Zij wist het zo goed dat ons Heer haar riep. Zij pruttelde niet tegen, maar vroeg zelf om de priester. Haar dood was schoon maar hard. Zo kan alleen een diep - kristene moeder sterven, in volle berusting tot de laatste ademtocht.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen, bemint elkander zoals ik van elk van u gehouden heb. Eén zaak vraag ik u allen echter nog: ge-

denkt mij in uw gebeden. Verder stuur ik u geen “VAARTWEL”, toe, maar ‘n “TOT WEERZIENS,, in het hemels Vaderhuis,

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Familiën

VAN AUDENHOVE,
VAN DEN BOSSCHE,
DROESBEKE en
VOLCAEN

betuigen U hun oprechte dank voor
al uwe bliken van innige deelne-
ming in de rouw die hun heeft ge-
troffen
