

Laat uw hart niet verontrust worden :  
gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

(Jo. 14,1)



Uw gebed begeleidde de eeuwigheidstocht van  
de Heer

**HILAIRE VAN AUDENHOVE**

weduwnaar van Mevrouw

Zoë **VERHOEVEN**,

geboren te Sint-Maria-Lierde op  
19 september 1896 en overleden te  
Geraardsbergen op 30 januari 1974,  
gezalfd met de Olie der zieken.

Hoe onvermijdelijk en zeker de dood ook  
is, toch is het altijd moeilijk zich met de  
dood te verzoenen. Mensen van wie we hou-  
den zouden wij voor altijd bij ons willen  
hebben. En toch wordt aan dit diep mense-  
lijk verlangen tegemoet gekomen. De dood  
is geen definitieve scheiding, maar de duis-  
ternis waardoor wij naar het eeuwige licht  
gaan. In die duisternis immers geloven wij  
nog met zekerheid dat we met elkaar in  
liefde verbonden blijven, want de liefde die  
onder mensen mogelijk is blijft over de dood  
heen voortduren in het licht van God.

God, wij zijn dankbaar voor al wat wij van  
uw vaderbeeld in deze dierbare overledene  
hebben ervaren. Wij danken U voor de ge-  
nade hem ontmoet te hebben en U in hem.

Heer Jezus Kristus, wij bidden U voor ver-  
geving waar hij tekort schoot; verlos hem  
want vanuit uw boodschap trachtte hij een  
goed mens te zijn en het mens-zijn van an-  
deren te ontwikkelen.

God, heilige Geest, geef hem rust voor  
al zijn zwoegen en onrust, verkwikking na  
al zijn benauwdheid en eeuwige vreugde na  
al zijn leed en smart.

Dierbare vader en grootvader, wij zeggen  
U geen vaarwel maar een tot weerziens.

Beste kinderen en kleinkinderen, bidt voor  
uw vader en grootvader, het is de uitdruk-  
king van uw geloof in de vernieuwing van  
het leven en tevens een houvast door het  
lief en leed van het leven.

Moge God uw levensweg begeleiden.

De families VAN AUDENHOVE, VERHOEVEN,  
HOEBEKE, VAN BRAKEL,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel