

'Wij leven niet om te sterven,
maar wij sterven om te leven.,,



**BID OM VREDE VOOR
DE HEER**

**Hector - Joseph
VAN AUDENHOVE**

weduwnaar van Mevrouw
Clementine OTTE

geboren te St. Maria-Lierde op 29 oktober 1887
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 19 juli 1969, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Op 17 april ll. overleed eveneens te Geraards-
bergen zijn geliefde vrouw **Clementine Otte**.

Het waren twee gelukkige mensen : eenvoud-
dig, vroom, werkzaam en "eerlijk voor God.,,

Hun kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen zullen hen niet licht vergeten. Hun
zorgen, waken en bidden waren de zoon van hun
oude dag.

Geliefden, bewaart ons familiegeluk en bouwt
het verder uit - Uw ouders waken over U en
al uw dierbaren. Wij vinden mekaar terug in
het gebed, vooral in de H. misviering : altijd
Pasen !

Dit is 'n schoon en troostend gebed voor uw
ouders en voor U :

"O God, die ons bevolen hebt, vader en
moeder te eren,
ontferm U met uw algoedheid over hen.
Maak dat wij hen mogen weerzien
in de volle vreugde van de hemelse en
eeuwige heerlijkheid. Door Kristus onze
veilige en zekere hoop op zalige verrijzenis.
Amen."

H. Maria, moeder van God, deur des Hemels,
bid voor ons.

Voor de bliken van genegenheid,
kristelijk medevoelen en vroom ge-
bed, danken U van harte :

De families **VAN AUDENHOVE, OTTE, HOE-
BEKE** en **DE WOLF**.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde