



Gedenken wij dankbaar
de Heer

GENTIL VAN AUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw
MARTHA VERBANCK

geboren te Balegem op 27 mei 1908 en
godvruchtig overleden in het Dr. Goffaertsziekenhuis
te Zottegem op 25 mei 1983,
gesterkt door het sakrament der zieken.

Hoe kunnen we beter zeggen dat we van u houden,
vader, dan door woorden en daden, die de vertolking
zijn van onze genegenheid.

Wij zien u gaarne, in die woorden ligt heel ons hart
en de bevestiging van ons blij zijn voor wat gij voor
ons geweest zijt.

Juist nu, op het moment van scheiden, ervaren we
uit zovele dingen hoeveel gij van ons hield. Wij
hebben u gekend als vader, als vriend van ons allen,
als iemand die onzegbaar veel van zijn kleinkinderen
hield, als iemand die openstond voor de anderen,
voor vriend en buur, voor iedereen die gij bereid
waart bij te springen

Wij hebben van u veel geleerd, vader. Wij hebben
bij u mogen ondervinden hoe belangrijk het is als
mens van elkaar te houden en steeds tot dienst be-
reid te zijn. Op dit ogenblik van afscheid hebben we
duidelijk nood het eens uit te zeggen: "Om uw
goed zijn voor ons zullen wij u altijd dankbaar zijn".
Hoe pijnlijk ook zijn heengaan is, hoe we hem ook
zullen moeten missen, toch zeggen we: dank U God
voor het leven van hem die ons zo dierbaar was.

Bidden wij, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, dat wij verder mogen leven zoals vader het
steeds gewent heeft; zo houden wij het best zijn
gedachtenis in ere.

Mevrouw Gentil Van Audenhove,
geboren Martha Verbanck,

René en Agnes De Clercq-Van Audenhove,
kinderen en kleinkinderen,

André en Marie-José Van Audenhove-Van Caenegem,
kinderen en kleinkinderen,

Daniël en Nelly Codde-Van Audenhove
(wed. André Piens) en kind,

Romain en Rachel Lippevelde-Van Audenhove
en kind,

Jozef en Yvette De Ridder-Van Audenhove
en kinderen,

De familie Van Audenhove-De Mesure,

De familie Verbanck-Schoon

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Begrafenissen Luc Van Damme Strijpen
Druk Melckebeke Zottegem