

God kent zijn mensen en behoedt hun wegen
DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Suzanne,

Denise VAN AUDENHOVE

echtgenote van de Heer
Lucien HAEGEMAN

geboren te Sint-Maria-Lierde

op 14 augustus 1931 en godvruchtig overleden
in de Sint-Vincentiuskliniek te Gent
op 25 december 1987, nadat zij
de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving
en de H. Teerspijze ontvangen had.

**Lid van de Parochiale Zanggroep.
Lid van de K.V.L.V.**

Een mensenleven waarlijk ten dienste van God en van de mensen! Overtuigd haar geloof belijdend en kristelijk handelend in haar levenswijze was ze een voorbeeldig lid van onze plaatselijke kerkgemeenschap. Opgewekt en blijmoedig van aard was haar verschijning steeds een aangename aanwezigheid zowel in haar gezin als in haar familie en vriendenkring. Met haar echtgenoot deelde ze werkelijk de goede en de kwade dagen, ze was de vrouw op wie hij betrouwen kon en ze betekende dan ook alles in zijn leven. Voor haar schoonmoeder is ze zo dikwijls een reddende engel geweest, een hulp vol goedheid en humor tegelijk. Familieleden in nood konden rekenen op haar edelmoedige inzet. Waar lijden en beproeving hun intrede hadden gedaan vond men haar helpende hand, hoorde men haar troostend woord. De kracht om Gods goedheid en mildheid voor de mensen gestalte te geven vond ze in een vertrouwd gebed,

want ze was een biddende vrouw. Daarvan gaf ze blij op haar lijdensbed.

Dierbare echtgenoot, zo pas nog hadden wij ons de toekomst gelukkig en gezellig voorgesteld, nu gij zoudt mogen genieten van een welverdiende rust. Des te harder is nu mijn heengaan. Dank u oprecht voor al het aangename, het schone, het goede dat gij mij gegeven hebt tijdens ons huwelijksleven, vooral dank om uw zeer grote bezorgdheid tijdens mijn ziekte, dank om uw dagelijkse bezoeken bij mijn lijdensbed.

Bemide schoondochter, uw beeld van goedheid, zachtheid en taktvolle hulp zal mij steeds bijblijven. Dank u om alles wat gij voor mij gedaan hebt.

Bemide zuster, wij vergeten u zeker niet. Steeds hebben wij allen samen onze familiebanden beleefd in aangename momenten, maar nog meer in moeilijke ogenblikken. Steeds blijft gij voor ons onze zuster die met één woord zoveel kon zeggen, die met een kwikslag ons aan u bondt. Dank u omdat gij voor ons een goede zuster zijt geweest.

« Heer, schenk rust aan haar, die zachtmoedig van karakter was en eenvoudig van hart. Beoordeel deze mens naar vruchten van goedheid, zorg voor dierbaren, hulpvaardigheid. Neem haar op in Uw Vaderhuis ».

†

**De families VAN AUDENHOVE, HAEGEMAN,
OTTE en CASTELEYN,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begraf. Haustraete - Ritserveldt - (054) 50 10 59
Druk. A. De Borre, Lierde - (055) 42 20 91