

"Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer  
verrijzen". (Uit de dodenliturgie)

Wij geloven in het eeuwig leven van  
DE HEER

## Cyriel, Richard VAN AUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw  
Bertha VAN DEN BOSSCHE

geboren te St-Maria-Lierde, op 25 mei 1914  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zel-  
zate op 25 juli 1974, gezalfd met de H. Olie  
der zieken en voorzien van de Pauselijke  
Zegen.



De families VAN AUDENHOVE, OTTE, VAN  
DEN BOSSCHE en CILDOM,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

Het verloop van een mensenleven kan een  
eeuwig « waarom » oproepen, waarop echter  
geen mens bij machte is een afdoend ant-  
woord te geven. En toch blijft het waar dat  
God het geluk van elke mens beoogt. Reeds  
zeer vroeg heeft de onbegrijpelijke God ons  
gewaarschuwd : "Mijn gedachten zijn uw ge-  
dachten niet, Mijn wegen zijn uw wegen  
niet". Alleen wanneer men God, God laat  
zijn in zijn leven kan men de beperktheid  
van het menselijke zonder hardheid of ver-  
bittering aanvaarden.

Gij allen, die mij duurzaam waart en die  
nu bij u zelf mijn aardse leven terug her-  
denkt, leert begrijpen, geloven en hopen in  
wat de liturgie u op mijn begrafenisdag voor-  
houdt : "Eenmaal zal dit vernederd lichaam  
weer verrijzen". Gij, die bedroefd zijt over  
mijn dood, bidt samen met mij dit gebed vol  
vertrouwen : "Al voert mijn weg door don-  
kere kloven, ik vrees geen onheil waar God  
mij leidt".

Gij die mij helpen wilt over de andere  
zijde van het graf heen, richt u tot de Heer  
van leven en dood :

"Goede God, die onze Vader zijt,  
niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt,  
wel voor het leven.

Wij vragen U :  
geef dat hij die overleden is, mag leven bij  
U, en dat wij allen groeien in geloof en hoop.  
Door Christus, onze Heer".