



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

André VAN AUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw Irma CEUTERICK

geboren te Sint-Maria-Lierde op
28 december 1921 en plots overleden te
Sint-Maria-Oudenhove op 22 december 1995,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H.kerk.

De plotse en onverwachte dood van André heeft ons allen met verstomming geslagen. Niet in het minst zijn kinderen en kleinkind die op een onvoorzien moment geconfronteerd werden met vaders dood.

De guitige accordeonist die vooral na de oorlogsjaren het ingedeukte blazoën trachtte op te smukken is niet meer. Het doet pijn een vader te verliezen, bekommerd om duizend en één dingen, maar vooral begaan met het wel en wee van zijn familie. Samen met dit laatste vormden de liefde voor de natuur en het geloof in Gods oneindige goedheid, de peilers van zijn aardse leven.

Vooraf voor zijn vrouw was hij de altijd wederkerende toeverlaat. In moeilijke omstandigheden vonden ze steeds steun bij mekaar. Ook de laatste weken was hij sterk begaan met haar ziekte en bleef door de macht van het onvermogen gekluisterd aan haar ziekbed.

Ook voor de kinderen en kleinkind Katrien betekende hij een spontane hulp. Niets was hem te veel. Op ieder ogenblik hebben zij kunnen beroep doen op zijn vakkundigheid en ervaring. Papa we zullen je erg missen!

Dierbare vrouw, kinderen en kleinkind, dank om de gezellige jaren die we samen mochten doorbrengen, dank om de onderlinge steun en waardering. Wees goed voor elkaar en troost elkaar in deze pijnlijke momenten.

Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij ons vader gezondheid en levenskracht geschonken. Nu zijn leven hier op aarde ten einde is, vragen wij U, God, dat hij onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U.

De families :

**VAN AUDENHOVE - CEUTERICK -
THIJS - VAN STEENBERGE**

danken U voor de blijken van medeleven.

Nam is op vrijdag 2 februari 1996 om 19 uur.

Rouwl & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel