

Gij waart bemind om uwe vrée,  
Vaar wel nu in de hemelstée!  
P.C.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

## RENE VAN AUDENHAEGE

echtgenoot van Mevrouw Romanie MANSSENS

Geboren te Erwetegem de 2 november 1879 en  
godvruchtig overleden te Michelbeke de 30 augustus 1959, voorzien van de H.H. Sakramenten  
der zieken en de Pauselijke Zegen.  
Lid van de Bond van het H. Hart.  
Oudschepene van de Gemeente.

De duurbare zal door zijn overlijden een grote  
leemte brengen niet alleen in zijn familie waarin  
hij de echte steunpilaar was, maar ook in zijn  
parochie waarin hij de raadsman en de volks-  
vriend was.

Zijn familie treurt omdat zij in hem verliest een  
verstandige, wijze en goede vader. Hoe wist hij  
niet alles fijnzinnig te regelen om steeds tot een  
goede uitslag te komen! Hoe heeft hij niet dag  
en nacht nagedacht en geijverd om het hand-  
schoenbedrijf aan de zijnen als een indrukwek-  
kende erfenis te kunnen nalaten! Doch te mid-  
den van zijn edelmoedig werken en zwoegen  
bleef hij de man die kalm en vreedzaam was, die  
minzaam en teder kon zijn en die nog tijd vond  
voor het gebed en voor de Kerk. Hij vond zijn  
geluk thuis in de gezellige kring zijner naast-  
bestaanden, waar alles dag in dag uit met een  
open en warm hart wordt besproken en beslist.

Ook zijn vele vrienden treuren om zijn heen-  
gaan want zij verliezen in hem een leider en  
een trooster. Hij kon zo hartelijk en gemoedelijk  
met hen omgaan! Hij was eenvoudig genoeg om  
op de simpelste wijze met hen ontspanning te  
nemen.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
toen ik u voor het laatst omhelsde op mijn sterf-  
bed en u een kruiske gaf, toen had ik veel ver-  
driet omdat ik van u moest scheiden, doch ik  
werd getroost omdat de Hemel nabij was waar  
wij elkaar voor altijd zullen wedervinden.

Beste neef-missionaris en nichten-zusters denkt  
aan mij in het H. Misoffer.

Goede familie, vrienden en kennissen, vaartwel!  
O. L. Vrouw Middelaars, bid voor ons!



Om uw gebeden en bliken van deelneming  
betoond in deze pijnlijke rouw danken U  
oprecht

Mevrouw René VAN AUDENHAEGE-MANSSENS

Mijnheer en Mevrouw Germain VAN AUDEN-  
HAEGE-VOLCKAERT en kinderen Godelieve  
en Lydie.

De familiën VAN AUDENHAEGE-MANSSENS.

---

Uitg. De Vleeschauwer-Coppens, Michelbeke