

Die God vreest moet de dood niet vrezen, zij zal
voor hem een bron van geluk wezen. Eccl. I 13



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Sylvain VAN AUDENAERDE

echtgenoot van Mevrouw

Romanie VERHOEYEN,

geboren te Bavegem, op 20 april 1890 en er zacht in
de Heer ontslapen op 4 december 1965, voorzien van
de laatste H. H. Sakramenten.

Oud-Strijder 1914-1918.

Die hem kenden, beminden hem om zijn eenvoudige
en rechtzinnige omgang, zijn gedachtenis zal in ere
blijven.

Goede echtgenoot en vader bestuurde hij zijn huis-
gezin met wijsheid, voorbeeldig christen vond hij
zijn geluk in het getrouw volbrengen van zijn plich-
ten jegens God en de Kerk. Op zijn sterfbed mocht
hij met alle gerustheid zeggen : ik heb de goede
strijd gestreden, mijn levenstaak met eer vervuld,
het geloof bewaard en nu blijft mij de hoop de ver-
diende kroon te ontvangen uit de handen van de
euwige Rechter.

Vaartwel beminde Echtgenote, Kinderen en Klein-
kinderen, onderhoudt wat ik U geleerd en voor-
gedaan heb, stelt uw vertrouwen op de Almogen-
de God, Hij verlaat zijn trouwe dienaren niet. Bidt
voor mij en tot weerziens in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Mevrouw Sylvain VAN AUDENAERDE-VER-
HOEYEN, zijn echtgenote

Mijnheer en Mevrouw Jules RASPOET- VAN
AUDENAERDE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Gerard VAN AUDENAER-
DE-IMPENS en kind,

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf VAN AUDENAER-
DE-LEYMAN en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen

De Families VAN AUDENAERDE, VER-
HOEYEN, DE BEIR en MAEGERMAN,

danken U voor de troostvolle deelneming
in hun rouw en gebeden voor de zielerust
van hun dierbare overledene.

.....
Druk. De Brauwer-Van Audenaerde, Bavegem.