

« Op U, o Heer, heb ik betrouwd; in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden ».

(Te Deum)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Zuster RENATA

(Maria VAN ASSELT)

geboren te St.-Lievens-Esse 13-11-1903
ingetreden bij de Zusters van
Sint Franciscus te Opbrakel 15- 3-1928
aan God toegewijd door de
kloostergeloften 17- 9-1929
door de Heer tot Hem geroepen
te Brakel-Opbrakel 6- 2-1976
voorzien van de Ziekenzalving en de Aposto-
lische Zegen.

Uit de diepten roep ik tot U, Heer,
Heer, hoor naar mijn smeken.
Laat uw oren luisteren naar mijn luid
gejammer.

Zo Gij de zonden blijft gedenken, o Heer,
wie zal er bestaan?

Maar bij U is vergeving der zonden,
opdat men U diene met eerbied.

Ik vertrouw op de Heer,
mijn ziel vertrouwt op zijn woord.

Mijn ziel ziet smachtend naar het morgenrood.
Want bij God is erbarmen
en bij de Heer overvloedige verlossing.

(Uit psalm 129)

Heer, geef haar de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede. Amen.

Waarde Overste en medezusters, dierbare
bloedverwanten en vrienden, heb dank voor
alles. Weldra zien wij elkaar voor eeuwig
terug bij de hemelse Vader.

Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
door de verdiensten van uw heilige wonden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
H. Franciscus b.v.o.

(Deze teksten werden samengebracht en ge-
schreven door de overledene « voor haar
doodsbeeldeke, onder voorbehoud van het
goedvinden der Oversten ».)

De Oversten en Zusters,
de families VAN ASSELT en MICHIELS

danken voor uw deelneming en gebeden.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel