

Vader, niet mijn wil geschiede, maar de Uwe !

† BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SIMONNE VAN ASSCHE,

echtgenote van Mijnheer

JULIEN NOLLENS,

geboren te Kruishoutem, de 14 april 1922 en god-
vruchtig overleden te Deinze, de 25 april 1963
Gesterkt door het H. Oliesel.

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart
Lid van de Boerinnenbond.

Een zwaar verlies hebben we ondergaan en
groot is onze droefheid : een goede echtgenote en
zorgzame moeder is ons te vroeg ontvallen. Het
hart vol droefheid, maar toch kristelijk gelaten,
zuchten wij : eer, uw wil geschiede !

Hier wordt een einde gemaakt aan een echtver-
bintenis dat gelukkig leefde in schone verstand-
houding, eensgezindheid en samenwerking. Zij
werd door iedereen die haar kende geacht en be-
mind om haar goedheid en eenvoud, haar stoere
werkkracht en een milde glimlach speelde gedurig
om haar lippen. Met haar verdwijnt dan ook een
werkzame, oppassende vrouw, een tederminnende,
zorgzame moeder.

Dierbare echtgenoot, mijn lieve dochter, gij weent
terecht in deze harde beproeving, doch de Wil van
God geschiede. Gedenkt de woorden die de H. Kerk
vandaag in een geest van geloof en hoop voor ons
bidt. "Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven
niet afgesneden, maar alleen verwisseld, en eens
het aardse leven ontbonden, wordt een eeuwige
woningstede verkregen in de hemel." Daar zien wij
elkander weer. Wij bidden voor elkander.

Beminde Familieleden, Vrienden en Bekenden,
ik dank U om uwe genegenheid en reken op de
schoonste blijk van trouw : uw vurig gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !
(300 d. afl.)

Mijnheer Julien NOLLENS,
Mejuffer Gynette NOLLENS,
De familiën VAN ASSCHE-MISMAN en NOLLENS-DE SMET,
haar echtgenoot;
haar dochter;

danken U voor de gebeden en
blijken van deelneming in de
rouw die hen komt te treffen.