

Laat nu, o Heer, uw dienaar heengaan in vrede.

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van de

**Heer Oscar, Gaston VAN ASSCHE**

echtgenoot van

**Mevrouw Marcella THEUNISSEN**

geboren te Volkegem op 1 mei 1911 en godvruchtig overleden te Oudenaarde - Volkegem op 12 september 1977, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Het is hard weggerukt te worden uit dit leven.

Diepe droefheid pijnigt ons hart om dit grote verlies dat ons treft. Maar toch leeft er grote dankbaarheid om het vele goede dat de Heer ons gaf, ook dat Hij ons zulk een vader schonk.

Hij was voor ons een voorbeeld van toewijding en offervaardigheid, tedere bezorgdheid, eenvoud en rechtschapenheid, van taal geduld bij tegenslagen en sterke zielekracht in het stilzwijgend gedragen lijden dat ook zijn deel was. Door zijn goedheid en volgehouden plichtsbetrachting had hij ons hart gewonnen, en het hart van vele vrienden.

Goede *echtgenote*, God moge u zegenen voor de vele goede jaren, die met hun wel en wee, toch gelukkig waren; dank zij u ook *mijn lieve zoon, schoondochter en kleinkinderen*, dank om uw zorgende genegenheid. Samen met *moeder* zult ge mij indachtig blijven, ik, weet het. Bidt gij ook voor mij, beste broeders, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, familieleden en vrienden.

De Heer moge het u allemaal lonen bij ons weezien in de heerlijkheid.

De NAMIS zal plaats hebben op zaterdag 22 oktober 1977, te 18 uur.

Mevrouw Oscar, Gaston VAN ASSCHE, geboren  
Marcella THEUNISSEN, *zijn echtgenote* ;

Heer en Mevr. Bertrand en Adeline VAN ASSCHE -  
DE GEYTER, *zijn kinderen* ;

Jongejuffer Inge VAN ASSCHE,  
Jongeheer Koen VAN ASSCHE, *zijn kleinkinderen* ;

De families VAN ASSCHE, THEUNISSEN,  
DE VOS en MINNAERT.

Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.  
Daarvoor danken we U van harte.

Ename - Drukk. Vander Stuyft