



Dankbaar aandenken aan

Dokter

**Maurits VAN ASSCHE**  
echtgenoot van Paula Reekmans

geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 1 oktober 1918  
en onverwacht thuis overleden op 13 april 1993  
gezalfd met de H. Olie "in extremis".

Mevrouw Paula Reekmans,  
Magda en Daniël Caimo-Van Assche en kinderen,  
Johan en Linda Van Assche-Menschaert en kinderen,  
Kathleen en Michel Olemans-Van Assche en kinderen,  
Herman en Anne Van Assche-Snoeck en kinderen,  
Dirk en Lutgarde Van Assche-Vanommelaeghe  
en kinderen,

danken U voor uw gebed, uw aanwezigheid,  
uw medeleven.

Een namis zal opgedragen worden  
op zondag 23 mei 1993 om 11 uur.

Na een rijk leven vol engagement en inzet, heb je nu de rust gevonden, die je tijdens je leven nooit hebt genomen.

Chirurgie was voor jou niet zomaar een beroep. Mensen helpen was je roeping. De zorgen en het verdriet van anderen hielden je intens bezig.

Voor velen was je een eerlijke vriend. Nooit heb je iemand in de steek gelaten. Nooit heeft iemand vergeefs een beroep op je gedaan.

Je was zeer gehecht aan je gezin.

Samen met Mama zorgde je ervoor dat wij altijd graag "thuis" kwamen. Van jullie beiden leerden wij de onschatbare waarde van een hecht gezin. Voor alles wat wij deden toonde je een warme, soms kritische belangstelling.

De genegenheid van je kleinkinderen maakte je gelukkig.

Mijn lieve man, groot is ons verdriet om je heen-gaan. Dankbaar en gelukkig blijven wij, omdat wij het samen zo goed hadden.

Lieve Papa en Opa, je geest van vriendschap, eenvoud, eerlijkheid en rechtvaardigheid blijft in ons verder leven.

Heer, geef hem nu de eeuwige rust.

