



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Martine VAN ASSCHE

echtgenote van de heer
Eddy VANPEVENAEYGE

Geboren te Oudenaarde op 2 mei 1963 en
onverwacht overleden te Brakel-Zegelsem
op 21 juli 2001, begeleid door de
gebeden uit de dodenliturgie van de H. Kerk.



De families

Van Assche, Roman, Vanpevenaeyge en De Clercq
danken u om de blijken van deelneming
in hun rouw.

Martine
unieke vrouw
innig geluk
één van acht
liefde van Eddy
mama van Elke
eenvoud van leven

het was zomer op het Bosveld
je dromen voor morgen
voor thuis en voor het werk
als door de bliksem stukgeslagen
door de wind die ongevraagd
aanzwelt tot vloed van verdriet

jij graag in Sint-Ursmarus
optimist en iedereen tot vriend
alles van waarde is weerloos
en vooral dodelijk kwetsbaar
je kunt hier denken niet weten
maar gebeurd is hier gebeurd

kom terug we omarmen je
je zal gelukkig zijn als vroeger
met Eddy, Elke en je geliefden
wij zullen altijd elkaar verstaan
de mens is meer dan een roos
in een oogwenk geplukt.

