



*Je ging zo plots van ons vandaan,
naar een verre overkant.
Je moet alleen nu verder gaan
met moeite lossen wij je hand.*

Dankbaar aandenken aan

De heer

Gérard VANASSCHE

echtgenoot van mevrouw
Marie-Antoinette Van De Mergel

Geboren te Everbeek op 1 maart 1925 en
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 26 januari 2004,
gesterkt door het Ziekensacrament.

De families Vanassche - Vandenhaute
en Van De Mergel - Dupont zijn U dankbaar
voor uw blijken van medeleven in hun rouw en
voor uw aanwezigheid en gebed wij de uitvaart
van hun dierbaar familielid.

Vader,
hoe kan het nu dat je niet meer terugkomt uit
de kliniek?
Je was wel niet meer wie je geweest bent,
maar jouw aanwezigheid was ons bijzonder
dierbaar.

Je hebt je er stil bij neergelegd
en zonder klacht het uur afgewacht,
dat je de grens zou overgaan
naar een ander en nieuw bestaan.

Jij was er altijd, voor ieder van ons gereed,
de onvervangbare steun voor moeder,
de bovenste beste humoristische opa
de vader van bijstand en raad.

Je gaf ons zoveel vriendschap en menselijke
warmte, je had nog zoveel te vertellen,
het lijkt ons allemaal onwezenlijk zonder jou
Weet dat we nog steeds evenveel van je houden
omdat jij van ons blijft.

*God, wij kregen het leven van vader,
zijn handen en zijn hart droegen ons,
Mogen wij bidden om hem nu te dragen
in uw Licht, in uw Leven...*



Sjinn