

Ik weet dat mijn Verlosser leeft!

(Boek Job)



BIDDEND GEDENKEN WIJ

MEVROUW

Alida Maria VAN ASSCHE

weduwe van de Heer
Richard JURÉ

geboren te Eine op 4 februari 1907
en godvruchtig overleden
te Oudenaarde op 3 januari 1995,
gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

Lid van K.B.G.- Nederename,
Lid van Ziekenzorg - Nederename.

De namis zal plaatshebben in de
St.-Vedastuskerk te Oudenaarde-Nederename
op dinsdag 17 januari 1995 om 19 uur.

De families VAN ASSCHE - MATTHU en
JURÉ - DE MEYER,
danken U voor uw gebed en deelneming.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

De dood is geen eeuwig verdwijnen, maar een herboren worden tot het eeuwig geluk.

Het leven van Alida was een leven van liefde voor God en haar gezin. Zolang heeft zij gewerkt voor haar dierbaren. Zolang heeft zij vol zorg en kommer zich ingezet voor haar kinderen. Haar gezin was haar koninkrijk. Ze was gelukkig samen met haar kinderen, die haar dankbaar waren om alles wat Moeder voor hen elke dag deed.

Maar Alida was ook een diepgelovige vrouw. In haar dagelijks gebed putte zij de kracht om zich te blijven inzetten voor haar zonen en voor allen die haar dierbaar waren. Zij kon dan ook zeggen:

*" 't Is Gods Hand, die mij door het leven leidde,
het is Gods Hand, die mij zegent en zalft,
het is Gods Hand, die mij nu wenkt.
Ik gehoorzaam, ik ga! "*

Dierbare kinderen, wij waren in alle eenvoud zo gelukkig samen. Mijn zorg voor U wist ik beloond door uw genegenheid en liefdevolle verzorging. Dank u, we blijven samen in ons gebed.

Familieleden, vrienden en bureu, voor alles wat wij samen mochten beleven ben ik u zeer erkentelijk. Bidt ook gij voor mijn zielerust.

Heer God, mijn aardse streven was gericht op het volbrengen van Uw Heilige Wil. Neem mij nu ook in het Hemelse Vaderhuis.