

Kostbaar is in Gods ogen, de dood van de rechtvaardige!

†

GEDENK IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN

Erwaarde Zuster Ephrem

van de Congregatie der Zusters van de H. Franciscus
te Oubrakel.
in de wereld

Juffrouw Marie-Jeanne Van Asbroeck

geboren te Denderwindeke	4-8-1897
in 't klooster getreden te Oubrakel	15-10-1918
ingekleed	15-1-1919
geprofest	15-1-1920
godvruchtig overleden te Oubrakel	24-12-1960

versterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

In stille eenvoud heeft zij haar leven van noeste arbeid gans gesteld in de dienst van God en de Congregatie.

Met toewijding en nederige getrouwheid aan haar kloosterideaal, niettegenstaande haar wankele gezondheid, was zij immer een voorbeeld van moedige werkzaamheid en van vriendelijke dienstvaardigheid. Zij was voor haar medezusters een voorbeeld van stipte en nauwgezette getrouwheid aan de voorschriften van de H. Regel en aan al de geestelijke oefeningen van het huis.

Haar godsvrucht trof ons allen toen zij met aandrang vroeg om de laatste H. Sakramenten te mogen ontvangen; zijzelf was immers meer bewust dan haar omgeving van haar nakend einde. Stil en met liefdevolle onderwerping droeg zij haar lijden op en aanvaardde alles uit Gods vaderlijke hand tot zegening van haar dierbare Congregatie en tot heil van de zielen.

Het beste van haar leven gaf zij aan hen onder onze naasten die het meest onze zorgen behoeven, nl. de ouden van dagen die geen toevlucht meer kennen

tenzij bij de Zusterkens. God zal er haar om lonen. Bemide Oversten en medezusters, ik dank U om al het goede dat mij door U mocht worden; om de liefdevolte zorgen en toewijding waarmede gij mij hebt omringd.

Dierbare Familieleden, gij weet hoe diep ik U allen heb bemind. Hebt dank voor uw oprechte genegenheid. In de Hemel blijf ik voor U bidden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q.)



Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 434.70