

God is liefde; en wie in de liefde blijft, blijft in God,
en God in hem.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MEJUFFER

ANNA VAN ACKER

geboren te Eksaarde-Doorslaar, 9 januari 1894 en
godvruchtig overleden in de Sint Elisabeth Kliniek te
Gent, 11 juni 1961.

Lid van de Bond van het H. Hart,
van de Congregatie van O. L. Vrouw,
en van de godvruchtige genootschappen:
H. Hart van Jezus, H. Nikolaas van Tolentyn,
Wekelijks Lof en Kruisweg.

Lid van de Vrouwen- en Boerinnengilde.

God is liefde, zegt Sint Jan, en al Zijn werken zijn
liefde.

Wanneer God onze dierbaren van ons weghaalt en
de scheiding ons zo pijnlijk valt, dan kunnen wij met de-
zelfde Evangelist herhalen: wij geloven in Gods liefde.

Dan vindt onze droefheid troost, omdat wij overtuigd
zijn dat, ook bij een schielijk overlijden, God de zielen
van Zijn uitverkorenen tot Zich roept wanneer zij het
beste zijn voorbereid.

Ook hier staan we niet voor een onvoorbereid ster-
ven, maar voor een toonbeeld van echt kristelijk leven,
doorgebracht in steeds groeiende liefde tot God en in
oprechte goedheid tot de evenmens.

ANNA was een goed mens, begaafd met een schone
ziel en een edelmoedig karakter. De Heer had haar rijk
begenadigd naar verstand en hart. Vol toewijding heeft
ze haar begaafdheden ten dienste gesteld van de ge-
meenschap. Met wijs beleid en doorzicht heeft ze haar
beste krachten besteed aan de parochiale instellingen.
De leden van de Vrouwen- en Boerinnengilde bewa-
ren de beste herinnering aan haar ambt van Schrijfster
dat ze gedurende 37 jaren ijverig heeft waargenomen.

Het staken van alle werk en hulpbetoon viel haar
zwaarder dan het voortijdig afnemen van haar krachten.

Doch ook haar ziekbed en gedwongen rust wist ze te
benuttigen om nog meer waarde en betekenis te geven
aan haar leven.

Ze was bereid alles te aanvaarden uit Gods handen,
om het Hem terug te schenken als een offer van liefde.

In deze vrome zielsgesteltenis heeft God haar waar-
dig bevonden dit tranendal te verlaten voor een hogere
bestemming.

Geliefde broers, zusters en familieleden, mijn plots
heengaan heeft u zeker diep ontsteld en geslagen. La-
ten we, nederig en betrouwvol, ons onderwerpen aan
Gods schikkingen, die altijd wijs zijn en goed. Gij hebt
alle menselijke middelen aangewend om mijn geschok-
te gezondheid te herstellen. Ik ben u daarvoor zeer
dankbaar. Ondertussen heeft God mij gegeven het
beste wat een mens verlangen kan: voor eeuwig ver-
blijven in God!

Over dood en graf heen blijven wij in Kristus' liefde
verenigd. Daarboven bij de Heer bid ik voor u allen.
Weest ook gij, vooral mijn neef priester, mijn ziel in-
dachtig in uw gebeden.

María, mijn lieve Moeder,
mijn hart heeft U bemind.
Ontvang mij in de hemel!

Uw gebed was een zoete troost voor de
dierbare overledene.

Uw deelneming een ware steun voor ons.

WIJ DANKEN U.

De familiën Van Acker, De Coster.

dr. Platel-Saey