

Gedenk in uw gelovig gebed

MEVROUW

VIRGINIA MARGARETA VAN ACKER

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen

Weduwe van de Heer

PETRUS DE MULDER

Geboren te Moerbeke op 17 september 1896

en godvruchtig overleden te Sint-Niklaas

op 11 februari 1975.

Gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Een lieve moeder is van ons heengegaan... Voor allen die haar kenden een bron van rust en vrede, van goedheid en geluk.

Met een glimlach op de lippen heeft zij voorgoed de Heer ontmoet, zoals zij altijd iedereen ontmoette.

Moeder leefde immers in de vrede van de Heer. Hij was haar zekerheid en sterkte, haar betrouwen en haar vreugde. Vanuit deze diep-kristelijke geborgenheid benaderde zij iedereen met niets dan vriendelijkheid en tevredenheid. Wij danken Onze Lieve Heer voor deze goede moeder.

Haar aanwezigheid te moeten missen is ons een verdriet, een groot verdriet! Maar wij weten dat

moeder leeft. Ook dat heeft zij ons meegegeven : die zekerheid van het eeuwig leven en dat zij nu naast Hem staat waar haar goedheid bij de Heer onverminderd voor ons ten beste spreekt.

Wij zullen haar wel niet vergeten, haar kinderen, haar kleinkinderen, haar familie, noch haar vele vrienden. Haar beeld blijft ons leven richten en in onze gebeden zullen wij haar steeds gedenken bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VAN ACKER,
DE MULDER,
ROOMS en
MAES

danken U voor de blijken van rouw,
hen betoond bij het afsterven van hun
dierbaar familielid.

Wase Begrafenissen p.v.b.a