



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
de Heer

## René - Leon VAN ACHTER

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIA DONIE,**

geboren te Nederbrakel op 26 januari 1901  
en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscus-  
klinik te Brakel op 15 augustus 1973,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Na zovele jaren met hart en ziel gewerkt  
en gezorgd te hebben voor zijn geliefde  
echtgenote en zijn dierbare kinderen en klein-  
kinderen, verlangde hij niets meer dan nog  
lang bij hen allen te mogen blijven om  
nog zo goed mogelijk te helpen en dienst  
te bewijzen, want daarin vond hij zijn diep  
geluk. Veel heeft hij gesjouwd en gebouwd  
om voor de zijnen niet alleen een schoon  
huis, maar zeker ook een schoon en geluk-  
kig leven op te bouwen.

Zwaar valt ons dan ook dit zo onverwacht  
afscheid. Met droefheid in het hart willen  
we echter dankbaar zijn dat we zo een  
goede vader mochten hebben.

Moge de goede God, in wie hij vast ge-  
loofde, onze dierbare overledene lonen om  
zijn goedheid en dienstvaardigheid en hem  
vol erbarmen opnemen in het hemels Vader-  
huis in eeuwige rust en vrede.

Dierbare echtgenote, op dit schone feest  
van O. L. Vrouw tenhemelopneming, ook uw

naamfeest, wou ik zo graag bij U geweest  
zijn om U gelukkig te zien samen met de  
kinderen en kleinkinderen. God heeft mij  
echter tot Zich geroepen. Ik dank U voor  
al het wel en wee dat we samen beleefd  
en gedeeld hebben. Bid tot God dat Hij uw  
troost weze.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie,  
hebt dank voor uw genegenheid en uw liefde.  
Weest goed voor moeder nu ik er niet meer  
ben en denkt nog dikwijls aan mij in uw  
gebeden.

Ook gij allen, beste vrienden, geburen en  
kennissen, vergeet niet nog eens te bidden  
voor mij dat de Algoede God mij opneme  
in zijn Vaderhuis.

De families VAN ACHTER, MODDE, DONIE,  
STURTEWAGEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel