

In de schaduw van het H. Kruis wil ik rusten en hopen.
H. Bonav.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Odilon Cyriel Van Achter

echtgenoot van Mevrouw

Irma Van Nieuwenhove

geboren te Nederbrakel,
de 20 maart 1877 en er godvruchtig overleden,
de 24 oktober 1957.

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis. »

De dierbare overledene was een goede echtgenoot en voorbeeldige huisvader op wie vrouw en kinderen hun volledig betrouwen mochten stellen omdat hij bezielde was met een levendig plichtbesef en stipte plichtvervulling.

Op het einde van zijn leven, wanneer de oude dag met zijn kwellingen hem beproefde, heeft hij met volle onderwerping en vurig geloof alles aanvaard wat de Heer hem overzond: hij bewaarde de vrede des harten te midden van zijn lijden en beoefende de verduidelijking in de beproeving.

Heer, wie zal in Uw huis wonen? Die zonder zonde wandelt en de gerechtigheid beoefent.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen en dat de Heer het U honderdvoudig vergelde; blijft altijd braaf, deugdzaam en christelijk opdat wij allen eens mogen weerom verenigd zijn bij O. L. Heer. Vergeet mij niet vooral in uw gebeden, H. Missen en goede werken. Vaart allen wel en tot weerziens in de Zalige Eeuwigheid.

Goedertieren Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b. voor de overledene.

Vandriessche opv. Paul De Vleeschauer, Ned.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Mevrouw Maria Irma VAN NIEUWENHOVE;

Mijnheer en Mevrouw Georges VAN ACHTER-DE CLERCQ;

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN OYCKE-VAN ACHTER en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN ACHTER-GLORIEUX;

De familiën VAN ACHTER, VAN NIEUWENHOVE, EECKHOUT en DE
COUVREUR.