

Het leven wordt ons gegeven om God te zoeken, de dood om God te vinden en de eeuwigheid om God te bezitten.

†

In dit geloof leefde en stierf
MEVROUW

MARIA VAN ACHTER

Weduwe van de Heer

René VAN HEDENT

geboren te Elene op 23 juli 1883 en overleden te Zottegem op 27 december 1977, gesterkt door het sacrament van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Ik heb de wegen van de Heer trouw bewandeld en ben er niet van af geweest. Zijn geboden heb ik onderhouden en zijn woorden in mijn hart bewaard.

Na een lang leven, waarin zij God heeft gezocht, heeft moeder in een rustige dood God gevonden. Om haar eenvoud, haar stille plichtsvervulling in liefde en trouw voor haar dierbaren, om haar daadwerkelijk geloof in God en de mensen zal ze beloond worden.

Wat de mens zaait zal hij ook oogsten. God is liefde en Hij laat de mens nooit aan zijn lot over. In de dood reikt Hij hem de hand tot zijn definitieve bestemming in het Vaderhuis, waar plaats is voor hen die werkelijk in Hem geloven.

Wij danken God voor het leven en sterven van onze dierbare en bidden dat zij moge deelhebben aan het eeuwig geluk, waar elke mens naar verlangt in het diepste van zijn hart.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, hebt dank voor de genegenheid en de goede zorgen die mijn leven en mijn oude dag op deze wereld gelukkig maakten.

Moge God u zegenen.

De families VAN HEDENT en VAN ACHTER.

gevoelig voor de blijken van deelneming in
hun rouw, danken U oprecht.

Uitg. Van Lierde, Hillegem.