

Wij treuren om het heengaan,  
maar danken God voor het leven van

**MEVROUW**

**Marguerite VAN ACHTER**

weduwe van

**de Heer Vital, Marcel VAN OYCKE**

geboren te Nederbrakel,  
op 10 september 1906  
en godvruchtig overleden in de Sint Elisabeth-  
kliniek te Zottegem op 13 november 1984,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.



**De families VAN ACHTER, VAN OYCKE,  
VAN NIEUWENHOVE en VAN DE MERGEL**

zijn erkentelijk voor Uw blijken van  
medevoelen in hun rouw en danken U.

---

Druk A De Borre - Lierde - T. (055) 42 20 91

De dierbare overledene die we heden in  
het opperste verzoeningsoffer aan de barm-  
hartige liefde van God toevertrouwen, heeft  
op 't laatst een zwaar beproefd leven ge-  
kend.

Teruggetrokken heeft ze de lasten van  
haar ziekte in stilte gedragen, daarbij ge-  
holpen door haar diep geloof, dat zich uitte  
in een christelijke levensstijl en in trouwe  
aanwezigheid in de zondagsmis.

Nu we haar voor het laatst in ons midden  
hebben en we hier verenigd zijn rond het  
altaar van de Heer, bidden we : « Heer  
aanvaard de gebeden van ons allen die haar  
gekend hebben. Laat het goede dat ze in  
haar leven verwezenlijkt heeft haar ten  
goede komen en neem haar, samen met  
haar echtgenoot en haar dierbaren die haar  
voorgingen in de dood, op in Uw eeuwig  
durend rijk van vrede en geluk ».

Ten paradijze geleiden haar de engelen.