

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Julia-Virginia-Oliva VAN ACHTER

echtgenote van Mijnheer

JOZEF BAUWENS

geboren te Nederbrakel, de 18 september 1886, en er zacht in de Heer ontslapen de 4 september 1959. voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis.,



Ik heb op U, o Heer, gehoopt : ik heb gezegd : Gij zijt mijn God, mijn lot is in uw hand. (Ps. XXX 16)

Bij de dood van onze duurbaren zien we nog zo klaar de echte waarden in het leven, Gezondheid, welvaart, genoegens, het gaat al voorbij ; zo nemen ook alle kruisen en beproevingen een einde. Alleen telt : hoe wij dat alles hebben doorgemaakt.

Bleef de overledene van kruisen niet gespaard, zij kende de heilzame kant der beproeving en wist ze verdienstelijk te maken. Standvastig was haar betrouwen op God en in het gebed vond zij sterkte en troost. Door haar minzaamheid en goedheid maakte ze haar gezin tot een oord van geluk.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, nu God mij tot zich roept, leg ik mijn bekommering om uw geluk in Zijn hand. Blijf Hem steeds dienen dan zal

ook Zijn vrede met U zijn. Hebt dank om uw grote liefde en geduldige zorgen. Moge uw genegenheid voortleven in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)



De families VAN ACHTER, BAUWENS.

bedanken voor uw bliken van genegenheid en deelneming.

.....
Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.