



VROOM AANDENKEN

aan

EERWAARDE HEER
JAN VAN ACHTER

Geboren te Opdorp 5-4-1903

Priester gewijd te Gent, 14-6-1930

Leraar Sint-Antoniuscollege Ronse 12-9-1930

Onderpastoor te Ronse Sint-Hermes 7-8-1939

Hulpleraar Rijksmiddelbare School Ronse 30-8-1939

Godsdienstleraar Stedelijke Technische School Ronse
22-2-1949

Pastoor te Strijpen (Zottegem) Sint-Andreas
van 18-9-1951 tot 3-7-1981

Godvruchtig overleden te Opdorp 12-12-1983
gesterkt door het sakrament der zieken.

Heer Emiel Van Achter-Cuyckens†,
kinderen en kleinkind,

Eerwaarde Heer Richard Van Achter,

De families Van Achter en Bessems

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Tot U in den hoge, richt ik mijn Geest,
tot U Heer, mijn God.

Op U vertrouw ik, beschaam mij niet.

Uw huis zij mijn woning
voor alle komende tijden.

Met deze mooie psalmwoorden,
willen wij aan Gods genadige liefde toevertrouwen
en in onze dankbare herinnering bewaren,
deze stille, diep-vrome en goede priester.

Hij was een man van diep geloof en rijpe wijsheid,
die in al wat hij zegde en deed,
steeds het Rijk Gods op het oog had
bij de vele mensen met wie hij door leven en werk,
door ziekte en ontgoocheling, in contact kwam.

Zijn priesterleven was getekend en gedragen
door bidden - zwijgen en lijden:
bidden was zijn levensadem, zijn Gods-ontmoeting,
zwijgen was zijn liefde voor zijn mensen,
zijn stil-gedragen lijden zijn antwoord
op Jezus' uitnodiging "Kom en volg Mij".

De stille rust in het huis van zijn broeder
maakte hem gelukkig,
ook als lichamelijk lijden en aftakeling toenamen.

Met stil-gedragen moed
is hij zacht in de Heer ontslapen
bij het zacht-prevelend gebed der stervenden.

Dankbaar was hij God voor zijn priesterschap
en uitverkiezing,
dankbaar was hij voor zijn broer, zijn nichten,
het verplegend personeel
en allen die hem enig goed deden.

Moge hij nu bij de Heer voor hen allen
een voorspreker zijn
en zeker voor zijn konfraters en oud-parochianen.

Maria, Moeder van de Kerk en van de priesters,
bid met ons voor hem, die heel zijn leven
in dienst heeft gesteld van de Kerk en het Godsvolk,
dat hij nu rust vinde bij zijn geliefde Heer en Meester,
Jezus de Heer, voor alle komende tijden.

