

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**HECTOR VAN ACHTER**

weduwnaar van Mevrouw

**ELISA VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Nederbrakel, de 25 Januari 1865, en  
aldaar godvruchtig overleden de 28 October 1954.  
Gezalfd met de H. Olie der stervenden.



Ons kristelijk geloof doet ons hopen op een eeuwige en goddelijke vreugde in de hemel, op een verheerlijkt leven buiten tijden ruimte in de schoot van de Heilige Drievuldigheid; en die hoop steunt op het historische feit, dat Kristus, die dood was, levend uit het graf is opgestaan, en zo onomstotelijk bewezen heeft dat hij de Heer is, Meester over leven en dood. O Goede Dood! poort en begin van de eeuwige zaligheid voor hen die in Kristus sterven.

De duurzame Overledene heeft een rijk leven na zich, omdat hij steeds zijn ganse leven in alles en altijd edelmoedig was. De zijnen zullen dat in hun hart getuigen, en als dankbare herinneringen gedenken. O. L. Heer heeft hem lang een goede gezondheid gelaten, zodat hij trouw tot het laatste toe ter kerke ging. Is de dood plots gekomen, O. L. Heer wist dat hij gereed was, om zijn loon te ontvangen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, blijft steeds het voorbeeld van uw vader indachtig zijn en navolgen, want ook gij, hoe jong ge nu nog zijt, zult eens de dood ontmoeten. Zorg, door een kristelijk leven, dat die ontmoeting dan geen spijtige verassing wordt. Ik dank U allen voor de goede zorgen in mijn oudere dagen en blijf rekenen op uw gebeden en blijvend aandenken.

Mijn Jesus barmhartigheid!

300 d. afl.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen  
Mijnheer en Mevrouw Hector VAN  
ACHTER-VAN NIEUWENHOVE;  
De Familiën VAN ACHTER, CROMBÉ,  
VAN NIEUWENHOVE, DE COU-  
VREUR;

Bedanken U oprecht voor  
de blijken van deelneming in  
rouw en gebeden.

---

Nederbrakel Druk. We O. Surdtaocourt.